

De zondagswet is zo langzamerhand uit de tijd

Christenen gaan op zondag naar de kerk, joden op zaterdag naar de synagoge en moslims op vrijdag naar de moskee. Op de drukke zaterdag en vrijdag kunnen joden en moslims ongehinderd hun godshuis bereiken. Vanuit de Nederlandse historie en traditie ligt het voor christenen iets anders. De zondagswet is ontwikkeld om christenen te beschermen zodat ze hun dag van God in alle rust kunnen beleven. Alle niet-gelovige Nederlanders dienen zich aan deze wet te houden. Gezien het feit dat ongeveer 30 tot 40 procent van de Nederlanders nog lid is van een kerkgenootschap en lang niet allen belijdend, is het raar dat wij ons allemaal moeten houden aan die zondagswet. De christenen kunnen heel goed naar de kerk als er winkels open zijn, zij worden daardoor in niets gehinderd. Er is door die



▲ De Woerdense Voorstraat.

ARCHIEFFOTO MARNIX SCHMIDT

zondagswet een overbescherming. Het legt beperkingen op aan andersdenkenden. Zonder de specifieke regels van de zondagswet kun je ongehinderd het geloof belijden. Vrijheid van godsdienst is prachtig en noodzakelijk, maar scheiding van kerk en staat moet beter. Stel

je voor dat de moslims zouden vragen om een soort zondagswet op vrijdag. We zijn allen voor de wet gelijk. Gezien hun aantal zou het kunnen, maar wat een deining zou dit veroorzaken. Winkels moeten zeven dagen per week open. Politieke afspraken waarop christelijke grondbeginselen van invloed zijn, zoals in Woerden, moeten niet mogen. Ook al hebben christenen veel invloed, andersdenkenden mag je de beginselen van een religie niet opleggen. Met respect heeft het niets te maken. Als de winkelier op een bepaalde dag dicht wil, mag hij dat zelf weten. Consumenten mogen ook winkelen wanneer het hen belieft. Het zal hier en daar verschuiving geven. De praktijk zal uitwijzen of het op zondag voor elk soort winkel nuttig is om open te gaan. *Dit Maarleveld, Kamerik.*